

Vraag het aan Morya



Erger je niet aan de wereld

“Zeer zeker, je kan je ergeren aan de wereld, absoluut. Dat wil niet zeggen dat dan op dit moment de wereld niet reëel is in die ergernis, maar je kan daar anders mee leren omgaan.

In plaats van je te ergeren, kan je zoeken van: ‘welke houding kan ik aannemen tegenover dit wat mij ergert of tegenover diegene die mij ergert? Kan ik dat Goddelijke dat ik in mezelf ervaar ook peilen in de ander? Kan ik mij bewust worden van de zoektocht van de ander? Kan ik weten dat de gevoeligheid die in mij is ook in de ander is?’

Want wie die ander ook is, die ander is een tere bloem, iemand die op zoek is naar datzelfde licht, naar diezelfde God, ook al beseft die het misschien niet.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 6: ‘Luisteren naar je innerlijke leiding’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 151

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


